

Gemeentelijk basisschool Nevele

Onze tweede nieuwsbrief...

NIEUWSBRIEF



Woordje van de directeur

De tijd vliegt...

De paasvakantie staat al voor de deur! We hebben weer een boeiende periode achter de rug. Zo hebben we ons themaweek 'kunst' gehad.

De kinderen hebben veel geleerd en gewerkt dankzij de zeer leuke uitstappen en activiteiten die de leerkrachten organiseerden... Al deze werkjes kunnen jullie bewonderen op het schoolfeest.

En dan nog alle andere activiteiten: naar de bib voor een auteurslezing, een topsportdag in de nieuwe sporthal 'Oostbroek', een lekkere spaghetti gemaakt door het 4de, paaseitjes overal op school, kuikentjes in de klas, hof ter Motte, een super quiz dankzij het oudercomité, ...

Kort na de paasvakantie starten de werken op de speelplaats (exacte datum volgt). We krijgen namelijk een mooi stukje kunstgras en een mooie omheining! Eindelijk gaan we heel de speelplaats weer kunnen benutten. Tijdens de werken zal je niet kunnen binnegaan via het poortje aan de wc-blok. We zullen het poortje aan de parking van het gemeentehuis gebruiken. Ook de fietsen zullen niet in de fietsenstalling kunnen geplaatst worden. Jullie mogen de stalling gebruiken aan de hoofdingang.

Vergeet niet om steeds op te vallen door je fluovestje aan te doen, je helm op te zetten en veilig te fietsen!

Graag nodig ik iedereen uit op **5 mei** na schooltijd op onze 'BOEKENBEURS', met als eregast 'GERONIMO STILTON'.

Hopelijk genieten jullie van deze nieuwsbrief.

Voor extra foto's kunnen jullie terecht op onze website:

www.gbsnevele.be

Het 4^{de} leerjaar werd even heeeeeeeel klein

Ook het vierde leerjaar heeft niet stilgezeten. We hebben een 'hilarische' periode achter de rug. We moesten een dansje verzinnen, maar dat gebeurde op een wel heel speciale manier: 2 kinderen, werden er 1. Wil je de hilarische dansjes bekijken? Neem dan zeker een kijkje op het youtubekanaal: juf R.



Concertgebouw Brugge



3K naar het Concertgebouw in Brugge

De derde kleuterklassen brengen een bezoek aan het Concertgebouw in Brugge

Op maandag 13 maart zaten wij al om 8u op de trein naar Brugge. De pendelaars waren onmiddellijk klaarwakker. Na een korte wandeling door het park zagen we het steenrode gebouw in de verte al liggen. We werden opgewacht door een echte muzikante die met ons op luistertocht ging doorheen het gebouw. Op verschillende plekken gingen we actief op zoek naar de Luistervink en ontdekten allerlei mooie en bijzondere geluiden. Nadat we hem hadden gevonden gingen we aan de slag in de "Sound Factory".

In de eerste ruimte ontdekten we een grote paddenstoel waarvan de hoed uit tientallen kleurvlakken bestond. Als je op een kleurvlak tikte met je vingers kwam er geluid uit. Zo konden we zelf muziek maken. In de tweede ruimte stonden 5 metalen buizen die reikten van de vloer tot aan het plafond. De buizen maakten enkel geluid als je er twee tegelijk vastpakte. Het duurde wel even voordat we dat ontdekten maar het effect was verbluffend.

Aan het eind klommen we met de trap naar de zevende verdieping en kwamen terecht op het dakterras van het Concertgebouw. Daar hingen klokken die we bespeelden met hamertjes. Je kon onze composities horen over de hele binnenstad.

Het was voor iedereen een luisterrijke ervaring. Foto's en filmpjes van onze uitstap vind je op de schoolwebsite.

Uitstap themaweek “KUNST”



Met z'n allen fietsten we die prachtige lentedag naar het MUDEL te Deinze . Waarschijnlijk kennen velen onder jullie dit gebouw beter als het **Museum van Deinze en Leiestreek**.

Daar kregen we eerst een interessante, gegidste rondleiding doorheen schilderijen en beelden , alle gemaakt door kunstenaars uit de streek. Heel gevarieerde werken ook , het ene al mooier bevonden dan het andere.

Bedoeling was ook om een tiental details van sommige kunstwerken terug te vinden . Dat bleek een makkie !

Daarna mochten we zelf aan de slag ! We kozen een kunstwerk uit om af te tekenen of we verzonnen er zelf één .

Jammer genoeg was de tijd veel te vlug voorbij !

4^{de} leerjaar



De peuters naar Hof ter Motte.

Op donderdag 23 maart trokken de peuters met hun juf naar Hof Ter Motte. Met de huifkar werden ze opgehaald, wat voor hen al een hele ervaring was.



Daar aangekomen kregen ze een lekker en gezond tienuurtje en een glaasje melk.

Nog vlug de frietjes snijden en de eitjes breken voor ons middagmaal...



En dan zijn we klaar om eindelijk een bezoekje aan de dieren te brengen. In de grote schuur gingen we kijken naar de vele dieren. Eventjes was er een beetje paniek, de vele dieren (schapen, varkens, geiten, haan, kippen) maakten super veel lawaai en enkele kleuters kregen schrik. Toen iedereen (dier en kleuter) een beetje gerust gesteld was konden we genieten van het eten geven aan de dieren en knuffelen met dieren.



Na het vele boerderij werk, kregen we honger en mochten we proeven van onze eigen gerechtjes.



Nog eventjes rustig spelen met de blokken en daarna gaan we weer aan de slag. Nu zijn onze vriendjes het al een beetje gewoon en genieten ze van de vele dieren.

Kunstenaars in K1b

Ook bij ons in de klas werd gewerkt rond het overkoepelend thema 'kunst'. Bij de start van het thema hadden we een kunstenaar op bezoek maar ooo... het was onze juf die eruit zag als een echte kunstenaar. Een grote witte schilderschort vol met vlekken, penselen in de zak, een zwart baretje op het hoofd, ... Op deze manier gingen wij ook van start met het thema. We maakten gedurende dit thema heel wat kunstwerkjes o.a. afdrukken van onze handen en voeten, we deden ook aan knickerschilderen, Er stonden ook 3 schildersezels in de klas en wanneer de kleuters een baretje aandeden, ontpopten ze zich tot echte kunstenaars.



Welkom in onze nieuwe kunstenaarsklas!

Na de krokusvakantie startte de tweede kleuterklas niet alleen met een nieuw thema maar ook met een nieuwe klas. De kinderen van de tweede kleuterklas zitten nu allemaal samen in één klas en kregen daarnaast twee juffen, juf Alice en juf Steffie. We startten meteen met een leuk thema: kunst! Samen met onze klaspop/kunstenaar Lowie gingen we op zoek naar kunst en verschillende kunstenaars. We maakten schilderijen, zelfportretten, werkten met houtskool, ecoline en gingen aan de slag met verfspuitjes om een kunstwerk neer te zetten. Niet alleen schilderkunst kwam aan bod maar we gingen ook aan de slag met beeldhouwkunst, bouwkunst en muziekunst. Op die manier kwam er een echte kunstenaar uit elk van ons. Samen met de volledige klas versierden we onze verjaardagsstoel, deze gebruiken we de rest van het jaar als er iemand jarig is. Op de laatste dag van ons kunstproject kwamen we bijna allemaal in onze pyjama naar school. Er volgde een modeshow van pyjama's en gewone kledij en voor de laatste keer opende de kunstwinkel in de klas. Ons volgende thema ging daarna van de start en klaspop Lowie had er alweer meteen zin in, hij had namelijk chocolade-eieren gevonden. Gelukkig wisten de kleuters snel van waar die kwamen en waren ze bereid om te helpen proeven onder de logica: 'Anders doet Lowie zijn buik pijn hé juf'.



Pablo Picasso in 3B tijdens onze projectweek rond KUNST;



Maandag: workshop bij atelier Suzy



Dinsdag: de blauwe periode van Pablo Picasso



Donderdag: de abstracte periode van Pablo Picasso met soft clay



Vrijdag: leren werken met Photoshop in de computerklas met de papa van Nore en een collagetechniek met 4 foto's van onszelf (kubisme)

Het eerste leerjaar beleefde een gevarieerde kunstweek.

We begonnen de week met het accent op beweging. CircAssian circle is een volksdans die de we nu perfect alleen kunnen dansen zonder hulp van de juf. Leuk hoor !

De dag erna leerden we aan de hand van een leuk rijmpje hoe je kleuren kan mengen.

Een foute tekening maken viel daarbij héél erg in de smaak. Roze schapen, gele wolken een groene zon, het kon allemaal !

Nadien volgde een bezoek aan de pottenbakkerij in Meigem. De juf vond het héél leuk om die verbaasde gezichtjes te zien toen de pottenbakker in een mum van tijd een theepot draaide.

“Juf, dit is tovenarij !” klonk het. In de klas maakten we paaseitjes uit klei die de paasboom thuis nog mooier maken.

We sloten de week af met een uitstap naar Gent. Het Huis van Alijn heeft geen geheimen meer voor ons. Pierke Van Alijn was daar ook en die zorgde voor véél spanning bij de kinderen ! (de oren van de juf trillen nog na !!)

De week daarop liep onze kunstweek nog een beetje door en leerden we foto's nemen van elkaar.

Iedereen zocht zijn favoriete plekje op school. Mooi poseren en ... klik een vriendje van de klas nam een geslaagde foto.

Een schilderij nabootsen met een groepje kinderen was ook een leuke opdracht. Eerst moesten we van de juf vergaderen : welk schilderij kiezen we, wie poseert, wie is de fotograaf ?

Het waren 2 leuke weken die we niet snel zullen vergeten !



Auteurslezing Pieter Gaudesaboos N2a/b

Op donderdag 9 maart zijn de kinderen van 2a en 2b naar de bib van Landegem getrokken. Daar vertelde Pieter Gaudesaboos over zijn boeken. In de klas hadden we al het boek van "Word wakker Walter" gelezen. De auteur vertelde ons ook over dit boek en liet ons kleine details ontdekken in iedere tekening.



De kinderen mochten nadien zelf hun mini "Word wakker Walter"-boekje maken.

Het was een supertoffe voormiddag!

Nogmaals bedankt aan de mama's, papa's, opa's en oma's voor het vervoer!



Wetenschap op stap in het vijfde leerjaar

Op 20 februari kwam Sylvie De Buck bij ons in de klas voor het project: Wetenschap op stap.

Sylvie is de mama van Wout (3^e lj) en Daan (2^e kleuterklas). Ze is ook een wetenschapper.

Eerst kregen we uitleg over DNA. Nadien mochten we labojassen aantrekken en zelf aan de slag gaan. We haalden DNA uit bananen en tomaten.

Bedankt voor de superleuke en leerrijke namiddag Sylvie!



3A: Maandag zei de juf: we leren over kunst!

projectweek rond KUNST;

We maakten een schilderij en gezichtjes van klei.



Het resultaat!!!



We zagen eerst een Power-Point op het digibord en daarna een filmpje van Raaf in het museum. Dat was veel te kort.

Picasso onze kunstenaar. Hij maakt wel eens een schilderij. Hij had zo vaak een vrouwtje aan zijn zij.

Op dinsdag waren we verkleed in het **blauw**. We schilderden Picasso en een triestige vrouw.



Op vrijdag leerde de papa van Nore ons werken met fotoshop. Dat was heel erg top!



Het 6de leerjaar zat ook niet stil!

Tijdens de **week van de kunst (13/03-17/03)** fietste meester Bart met zijn zesdeklassers voor de traditionele Doedag naar het VTI in Deinze op maandag 13 maart. Ook de scholen van St.-Theresia en St.-Vincentius stelden hun deuren open. De kinderen konden er allerlei technologische activiteiten doen en maakten er tevens kennis met interessante workshops betreffende toekomstige beroepen. Sommige leerlingen vonden hier dan ook de school van hun dromen om volgend jaar het secundair onderwijs aan te vatten. Op de bijgevoegde foto's kan je de sfeer opsnuiven.



Kunst in de klas : De leerlingen brachten allerlei kunstwerkjes mee van thuis en bespraken die bondig. Zowel schilderijtjes, beeldjes en muziekinstrumenten passeerden de revue. We leerden toch iets bij over de verschillende technieken en materialen die de kunstenaars gebruikten.



Sinds half januari zijn de kinderen van het zesde leerjaar ook bezig met **maquettes** te bouwen. Via een echt architectenplan, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen het grond- en verdieplingsplan enerzijds en de gevelplannen anderzijds, werden er uit schuimkarton muurtjes gesneden met een cuttermes. De juiste techniek werd in de klas aangeleerd en de juiste lijm werd gehanteerd voor een mooie afwerking. Nu, na twee en een halve maand, waarbij de meeste ouders thuis ook hun beste beentje hebben voorgezet, zijn de woningen helemaal af. Er zijn echte pareltjes bij met bijhorende tuinarchitectuur. Het werd voor de leerlingen een leerrijke ervaring en tevens een mooie herinnering aan het zesde leerjaar. Op de foto's zien we de kinderen nog ijverig aan het werk. Op dinsdag 28 maart zijn alle klassen van het lager uitgenodigd om in de namiddag de **maquettetentoonstelling** te bezoeken.



Op dinsdag 21/03 ging de jaarlijkse **sportdag** door. 's Voormiddags was er sport in de gloednieuwe sporthal Oostbroek, 's namiddags kwamen twee leraars van het Emmaüs Instituut Aalter les geven over technologie. Via allerlei proefjes over luchtdruk, mechanica magnetisme en elektriciteit werden de leerlingen al voorbereid op de lessen fysica in het middelbaar onderwijs.

Quizzer de quizzer de quiz!

Dat Vlamingen quizzers zijn werd vorige maand ook in Nevele bewezen. De quiz van het oudercomité zat alweer vol. Wij moesten deze keer zelfs een paar ploegen op de reservelijst zetten. Op 18 maart gaven we rond 20u weer de aftrap voor een 10-tal rondes weetjes, feiten, vragen en wellicht hier en daar een kleine of grote gok.

42 ploegen waagden zich aan de uitdaging en gingen tussendoor ook uitgebreid de voelbox verkennen. De Engelse sleutel en de dominostekker werden door de meesten snel genoeg herkend, maar die duivelse tandenborstel is er toch in geslaagd zich voor velen verborgen te houden.

De eerste helft, met als enig gemeenschappelijk gegeven de centrale rol van één van de (namen van) de quizorganisatoren bleek een goede opwarmer. De sfeer zat er goed in en er werden mooie scores neergezet. Na een pauze met een natje en een droogje kwamen sommige ploegen op kruissnelheid voor deel 2.

Voor anderen bleken de rondes nadien toch hier en daar wat zwaarder. 'Terug naar school' gaan was niet altijd zo gemakkelijk en hier en daar bleken de fijne nuances van het verkeersreglement ook niet zo eenvoudig te zijn. Maar de animo was er zeker en bereikte een nooit eerder gezien hoogtepunt tijdens de pure gokvraag: welk paard wint de race?

Toen we even later de quiz konden afsluiten en de winnaars feliciteren, kreeg onze quizploeg opnieuw heel wat positieve reacties, altijd een mooie opsteker. Wij laten ook onze breinen even rusten, maar starten tijdig met een nieuwe editie voor 2018!

Overweg je om dan deel te nemen? Stuur gerust een miltje naar quizgbsnevele@outlook.com. We houden je dan op de hoogte wanneer de inschrijvingen starten.

Het oudercomité kijkt intussen al stilaan uit naar het schoolfeest. Interesse om mee te helpen? Contacteer ons via christophe.timbremont@telenet.be.

<https://www.facebook.com/oudercomiteGBSNevele/>

Agenda



April

- 3: start paasvakantie
- 17: Paasmaandag
- 18: instapdatum kleuters
dactylo
- 19: zwemmen 2 - 3 - 4
- 20: info-avond 4de leerjaar Waasmunster 20u
- 25: rapport
- 27: vergadering oudercomité
- 30: eerste communie

Mei

- 1: verlof
- 2: start week van de leerling: frietjesdag
- 3: zwemmen 2 - 3 - 4
- 5: boekenbeurs: Geronimo Stilton komt op bezoek
- 7: lentefeest
- 9: dactylo
- 11: vergadering oudercomité
medisch onderzoek K1A
- 12: K1A viert de mama's
- 14: Moederdag
- 16 - 19: Heideklassen Waasmunster N4
- 17: zwemmen 2 - 3 - 5
- 21: Curieuzeneuze 10u30 - 13u
SCHOOLFEEST: KUNST
- 25 - 26: Hemelvaart
- 29: facultatieve verlofdag
- 31: zwemmen 2 - 3 - 4



Gezinsbond Nevele Plus, Landegem, Merendree, Hansbeke en Opvoedingspunt
Sociaal Huis OCMW Nevele kondigen aan:

Infoavond 'Let the games begin'

woensdag 17 mei 2017 om 20.00



Spreker : Matthias Dewilde (ex-gameverslaafde die lezingen, workshops en individuele begeleidingen geeft in Vlaanderen rond het bewust gebruik maken van digitale media. Auteur van het boek '7 Stappen naar Digitale Vrijheid')

Datum: Woensdag 17 mei 2017 om 20u00 (deuren open om 19u30).

Locatie: O.C. Ter Kale, Brouwerijstraat 4, Landegem.

Dit jaar kozen we ervoor om een infoavond te organiseren over 'Let the games begin'. Waarom vinden kinderen en jongeren gamen zo leuk? Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen om op een goede manier om te gaan met gamen? Welke vragen kunnen ouders zich hierbij stellen? Hoe praten ouders met hun kinderen over gamen? Hoe geven ze het goede voorbeeld, stellen ze grenzen en houden ze toezicht waar nodig?

De toegang is **gratis** en inschrijven hoeft niet. **Iedereen is welkom !**

Contact en informatie :

Opvoedingspunt OCMW Nevele

Liesbeth Fack

Tel: 09/371 93 44

e-mail: lf@ocmwnevele.be

Gezinsbond Landegem

Karliën De Paepe

Tel: 0474/32.08.22

e-mail: landegem@gezinsbond-ovl.be





WAAR? Terreinen van Ten Dries. (Ingang: Dennendreef 62, 9850 Landegem)

WANNEER? Woensdag 19 april 2017. Tussen 13 uur en 17 uur.

WAT? Samen spelen, lopen, springen, fietsen, enz. Als het maar buiten is!

Groot en klein speelmateriaal én 4-uurtje worden op het terrein voorzien.

GRATIS, uiteraard. Want IEDEREEN moet kunnen BUITENSPELEN!

Voor (groot) ouders die graag ter plaatse blijven of voor kinderen die meer dorst hebben dan het 4-uurtje stilt, voorziet een groep adolescenten van Ten Dries een terrasje waar drankjes tegen zeer democratische prijzen kunnen genuttigd worden.

Meer info bij de jeugddienst: jeugddienst@nevele.be of 09 321 92 29.



KINDERYOGA



KLEUTERYOGA



OUDER-KIND YOGA

Yogahoudingen, dans, visualisatie, ademhaling, creativiteit en massage verpakt in een leuk thema, aangepast aan elke leeftijdsgroep!

Kinderyoga: 6-lessen reeks op donderdag: 4, 11 en 18 mei en 1, 8 en 15 juni 2017: 18 - 19u

Kleuteryoga: Workshop op zaterdag 22 april, 13 mei en 10 juni 2017: 9u30 - 10u30

Ouder-kind yoga: Workshop op zaterdag 22 april, 13 mei en 10 juni 2017: 10u40 - 11u40

Prijs: lessenreeks: 54 €, workshop kleuteryoga 9 €, workshop ouder-kind yoga 12 €.

Inschrijven en meer info: hansbeke@epicentrum.be, tel. 09 256 05 66 of

www.epicentrum.be



Gezinsbond
NevelePlus

Paasontbijt

Paasontbijt

17 april - 8u30

Zaal Novy

Ontbijten kan vanaf 8u30. Om 10u00 verwachten we hoog bezoek...

Het ontbijt kost 5€ voor kinderen tot en met het zesde leerjaar. Wie ouder is, betaalt 11€.

Inschrijven kan tot 6 april door overschrijving op rekeningnummer BE72 8905 1407 9116 met vermelding van 'naam + aantal volwassenen + aantal kinderen'

